

*Verdwenen maar niet vergeten*

# COMMANDERIE OOTMARSUM



Commanderie Ootmarsum is de naam van een historisch gebied van 11,5 hectare ten zuidoosten van Ootmarsum. Van 1200 tot 1600 stond hier een ridderhuis van de Ridderlijke Duitse Orde en van 1600 tot 1800 waren de gebouwen de zetel van de Drost van Twente. In 1800 werd het hele landgoed wegens gebrek aan opvolging, openbaar verkocht en tot de grond toe afgebroken. Het landgoed bestond uit een groot hoofdgebouw met vele bijgebouwen, twee watermolens, een kapel, een wildbaan, een Arion fontein, een koepeltuin, een grote allee en vele waterpartijen. Rond 1815 was alles verdwenen en ging het gebied in een Doornroosjeslaap van tweehonderd jaar en waren er enkel volkstuintjes te vinden. Alleen het molenhuisje en de waterkolken zijn de enige tastbare overblijfselen van een rijk verleden. Vele jaren werd getracht dit belangrijke gebied te laten herleven. Vanaf 2014, gaat dat gebeuren. Weliswaar is het niet mogelijk de oorspronkelijke bebouwing terug te brengen, maar de nieuwe plannen geven een grote verrijking en herleving aan een vergeten gebied. De schop gaat in de grond, de tekeningen liggen klaar, afspraken zijn gemaakt en een nieuwe toekomst staat voor de deur. Zie de ommezijde van deze kaart hoe die nieuwe toekomst er uit ziet.



# Een nieuwe toekomst



Overzicht Commanderiegebied



Overzicht gebied Openluchtmuseum



Impressie brouwerij en brasserie



Impressie hotel en tuin

Voor meer info : [www.commanderieootmarsum](http://www.commanderieootmarsum) [www.wonenindinkelland.nl](http://www.wonenindinkelland.nl) [www.hoteldecommanderie.nl](http://www.hoteldecommanderie.nl) [www.othmarbier.nl](http://www.othmarbier.nl)  
[www.openluchtmuseumootmarsum.nl](http://www.openluchtmuseumootmarsum.nl)