

**Week v/d
geschiedenis**



Heemkunde
Ootmarsum

Anno



Verwennen maar niet vergeten.....

Een unieke virtuele presentatie van de Commanderie Ootmarsum

Van 30 oktober tot 7 november wordt door het nationale instituut voor het actuele verleden "ANNO", de Week van de Geschiedenis georganiseerd.

In dit kader wordt door het Openluchtmuseum Ootmarsum in samenwerking met de vereniging Heemkunde Ootmarsum en de Stichting Commanderie Ootmarsum, een deel van de virtuele reconstructie van de verdwenen Commanderie Ootmarsum ten doop gehouden.

Tijdens de week van de geschiedenis van maandag 1 november tot zondag 7 november zal doorlopend in de Hofkamer van het Openluchtmuseum aan de Smithuisstraat 2, deze korte film van 10 minuten worden vertoond. De film belicht de eerste periode van de het landgoed namelijk de Commanderie-periode van 1273 tot 1638.

Intensief speurwerk en de medewerking van vele instanties maakten het mogelijk tot een globale reconstructie te komen. De Commanderie met landerijen van de Ridderlijke Duitse Orde in Ootmarsum, was een bijzonder belangrijk bezit dat wisselend in handen was van de Balije van Utrecht en de Balije van Westfalen in Münster.

Meer dan 400 jaar zwaaiden Commandeurs de scepter over de Ordebroeders en Ridderbroeders op het kasteel en de vele rijke bezittingen. De presentatie geeft in een interessant overzicht een beeld van de Ridderorde en de verdwenen gebouwen. Het gebouwencomplex met de fraaie tuinen, de rijke waterlopen, watermolens, bossen, wildbaan, koepeltuin etc, is in eerste aanleg gereconstrueerd door Daniel de Vliegheer van de Universiteit Delft, afdeling Mediamatics in het kader van zijn Bachelor. Een verdere uitwerking van de reconstructie werd verzorgd door Bjorn Klaassen en Ron Huisman van de Saxion Hogeschool te Enschede, studierichting Kunst en Techniek .

Een kleine werkgroep begeleidt deze productie. Medewerking werd verkregen van de Balije van Utrecht, conservator Mevrouw Stapel, de Vereniging Heemkunde Ootmarsum de heren. Jan Raatgerink, Henk Eweg en Clemens Klaas.. Vanuit het Openluchtmuseum werd het project begeleid door de heren. Rob Meijer en . Jurgen Tip.

Verder werd medewerking verleend door de heer Harrie Oude Weernink van de Stichting Commanderie Ootmarsum

Na deze presentatie van het eerste deel van deze reconstructie zal gewerkt worden aan het tweede deel : **Het Huys Ootmarsum**. Doordat de laatste Commandeur uit de Orde stapte en het landgoed wereldlijk bezit werd, veranderde de naam in Het Huys Ootmarsum. Vier generaties van de familie van Heiden Hompesch –waarvan er twee Drost van Twente waren- bewoonden het Huys van 1638 tot 1790. Het tweede deel van de DVD gaat een beeld geven van het leven op het kasteel en de ondergang van Het Huys in het begin van de 19^e eeuw.

De virtuele reconstructie is tot stand gekomen door de wens het voormalige kasteelgebied zichtbaar te maken, bodemonderzoeken te laten uitvoeren en uiteindelijk in te richten als een park waar de bebouwingen door perken en begroeiing zichtbaar gemaakt zijn. De betrokkenen hopen dat door deze virtuele reconstructie een goede basis onder deze plannen gelegd wordt.

Ootmarsum, Okt.2004